



# MISSIONSARBETET GÅR STADIGT FRAMÅT

## Brasilien

Clayton berättar:

*Visst är det viktigt att öka antalet, men det är av allra största vikt att ta hand om varje individ. Det är en sak att ha en strategi för att vinna nya personer genom olika evangelisationsaktiviteter, cellgrupper i hemmen, arbete i skolor och universitet. När vi nu har alla dessa som kommit till tro, behövs det också en strategi för att behålla dem. Alla vill känna sig älskade, och bli hörda, så vi arbetar nu målmedvetet för att konsolidera och stärka alla de som kom till tro under de första åren. Om vi inte gör det, riskerar vi att förlora många.*

*Därför arbetar vi hårt för att träna och stärka ledare för att ta hand om dem. För att multiplicera denna strategi av kärlek behöver vi fler ledare. Nyckelordet är att älska människor. I dagens samhälle vill ingen prata om detta, för alla har så bråttom, så få har tid att lyssna på varandra. Men nu är vi i den situationen där vi måste arbeta med en och en. Vi pratar med dem en eller två gånger i veckan, för det är viktigt att hålla regelbunden kontakt. Nuförtiden använder vi ofta modern teknologi som WhatsApp och Facetime, vilket gör att vi inte behöver mötas ansikte mot ansikte varje gång. Människor från den gamla generationen gillar inte riktigt denna metod, utan vill bara mötas personligen ansikte mot ansikte, för att se varandra i ögonen. Men de unga nuförtiden accepterar detta och jag tror att vi kan använda ny teknologi för att hålla kontakt. Naturligtvis ersätter detta inte kontakterna ansikte mot ansikte, men det är ett fungerande komplement. Självlklart motiverar och uppmuntrar vi dem att mötas i våra ungdomsmöten som vi har varje lördag, då vi alla samlas för att umgås och fira vad vår Herre gjort i våra liv. Så långt Clayton Vojevodovas.*

Om två år – 2020 – så är det 50 år sedan vår pappa Erik-Gunnar Eriksson öppnade det allra första projektet, barnhemmet Hoppets Stjärna i Montes Claros i Brasilien. Många gånger har det berättats om det allra första barnet som kom till barnhemmet.

Det var Paulo Barbosa, idag 52 år.

Vi passade på att besöka honom och hans familj i staden Ribeirão Preto, och det var en fin upplevelse.

Tänk att vi fortfarande kan träffa den människa som var den direkta orsaken till att Hoppets Stjärna blev en verklighet!



Här ser du Paulo i turkos skjorta, mellan Ulrika och mig.

Den förste av hundratusentals, ja kanske miljoner människor som fått hjälp genom Hoppets Stjärna under åren.

Fantastiskt!! Det om något är ett bevis på att Jesus är densamme igår, idag och i all evighet.

## Rumänien

I förra brevet berättade jag om evangeliets framgång bland ortodoxa föräldrar i Rumänien. Nu går vi vidare. För vi har sett många föräldrar komma till tro de senaste åren, där de lärt känna Jesus som person, inte en religion, utan en relation med Jesus själv. Nu måste vi lära dem hur de kan utveckla relationen med Jesus. Nu när de vet vem Jesus är och vad han är kapabel att göra i deras liv, måste vi gå vidare och lära dem att relatera till den Helige Ande. Vi ska lära dem att vandra med honom på en daglig basis, och ha den Helige Ande som sin närmaste vän.

Därför ska vi under hösten medverka till att bilda relationsgrupper i varje stad där vi har nyfrälsta, och de ska samlas varje vecka i sina hem eller liknande. Vi ska stärka dem att ha veckoträffar, där de delar och studerar Guds ord. De kan dela vad Jesus gjort i deras liv, vara tillsammans, be tillsammans, möta varandras behov och hjälpa varandra. Det är på samma sätt som man gjorde i den första tiden av kyrkohistorien, där de möttes i sina hem varje dag och träffades i synagogan en gång i veckan för att fira. Det vi ska göra nu i Rumänien är att träna nya ledare, och utveckla en fungerande strategi för att regelbundet föra de nyfrälsta samman för att dela Jesu kärlek.

Jag är övertygad om att dessa relationsgrupper – som egentligen är husförsamlingar – kommer att växa i storlek. Dessa människor behöver inte mer religion, nej de behöver lära känna Jesus.

Så bort med allt som skymmer Honom! Bort med andra gudar, bort med traditioner, seder och ideologier. Bort med halvsanningar och mellanhänder. Bort med förhänget som religiösa gärna hänger upp mellan Gud och människa. Jesus vill stå ansikte mot ansikte med oss.

Till sist – tack för dina böner. Vi står på randen till stora genombrott och vi behöver därför stå skuldra vid skuldra i kampen för evangeliets framgångar.

Men vi behöver också ekonomiska resurser att göra det vi måste. Därför ber jag om en gåva till arbetet. Evangeliet är kostnadsfritt – men arbetet att sprida det kostar. Så, kom och var med, resultaten uteblir inte!!

Med varma hälsningar



Lennart Eriksson